



Gepubliceerd op *nieuwoudlied.nl* (<http://nieuwoudlied.nl>)

[Home](#) > wie kijkt naar de hemel.....

wie kijkt naar de hemel.....

Melodie:

Er ruist langs de wolken

Auteur van de tekst:

Gerrit Jan Bos

Thema's:

[De hemel op aarde](#) [1]

Tekst:

Wie kijkt naar de hemel, naar zon of naar maan,
naar sterren als lichten, die komen en gaan.

Wie droomt van een wereld zo vredig en zoet,
een hemel op aarde voor eens en voor goed...

Hoop maar, zing maar, wijd God uw lied,
die om haar te wijden de hemel verliet.

Zijn woord is naar waarheid voor vrede op aard.

Dat woord is de liefde van mensen zo waard.

Die liefde is teder en goed voor het hart.

Zij balsemt de wonden en heelt aller smart.

Liefde, liefde daalt op ons neer,

zo draagt God de wereld, de hemel komt weer.

Bron-URL: <http://nieuwoudlied.nl/liederen/wie-kijkt-naar-de-hemel>

Links

[1] <http://nieuwoudlied.nl/themas/de-hemel-op-aarde>