



Gepubliceerd op *nieuwoudlied.nl* (<http://nieuwoudlied.nl>)

[Home](#) > Vakantiepsalm

Vakantiepsalm

Melodie:

Psalm 100 of Gezang 134 uit Gereformeerd Kerkboek

Auteur van de tekst:

Arjan Minnema

Thema's:

[vakantie](#) ^[1]

[rust](#) ^[2]

Tekst:

Vakantiepsalm

Wij willen op vakantie gaan,
dichtbij of heel ver hiervandaan.
De bergen in of naar de kust.
Heer, laat ons delen in uw rust

Wij zijn zo aan vakantie toe.
Het werk was zwaar en wij zijn moe.
De drukte maakt ons uitgeblust.
Heer, laat ons delen in uw rust.

Vergeef ons onze luxe, Heer,
de houding van: Wij willen meer.
Vakantie maakt ons zelfbewust.
Heer, laat ons delen in uw rust.

Gedenken wij de mensen thuis,
die oud en zwak zijn door hun kruis,
die eenzaam zijn of ongerust.
Heer, laat hen delen in uw rust.

Geef vrede, Heer. Dat bidden wij
voor mensen, die niet frank en vrij
in 't leven staan, die niemand sust.
Heer, laat hen delen in uw rust.

Gelukkig neemt U nimmer vrij
van zorg voor ons. Hoe zouden wij

een dag bestaan met levenslust?
Heer, laat ons delen in uw rust.

Wij willen wandelen met uw woord
als gids. Zo gaan wij vallend voort,
uw koninkrijk in, doelbewust.
Daar geeft U ons, Heer, echte rust.

Zoekwoorden:

[vakantie](#) ^[3]

[reizen](#) ^[4]

[rust](#) ^[5]

Bron-URL: <http://nieuwoudlied.nl/liederen/vakantiepsalm>

Links

[1] <http://nieuwoudlied.nl/themas/vakantie>

[2] <http://nieuwoudlied.nl/themas/rust>

[3] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/vakantie>

[4] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/reizen>

[5] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/rust>