

Psalm 120

Melodie:

Psalm 63

Auteur van de tekst:

Elof Nieuwenhuis

Bijbelversen:

Psalms 120:0 (ESV) [Read...](#) [1]

Thema's:

[vreemdelingschap](#) [2]

Tekst:

1.

Ik was benauwd, door angst bezet.
Aanhoudend riep ik tot de HEERE:
?Wilt U van mij het kwade weren!?,
en Hij verhoorde mijn gebed.
O HEERE, red mij van de monden
die valsheid spreken, tot mijn smart.
Zij vormen leugens in hun hart,
hun tongen maken diepe wonden.

2.

De leugen brengt u toch geen goed,
uw boos bedrog zal spoedig feilen;
het brengt u scherpe oorlogspijlen
en brandend hete kolengloed.
O wee mij, bitter moet ik klagen
dat ik als vreemdeling verkeer
in Mesech; droevig zit ik neer
in Kedars tenten, zoveel dagen.

3.

?k Heb lang gewoond bij haat en nijd;
men wil niet van de vrede horen.
Ik spreek ervan ? men stopt de oren;
?k zoek vrede, maar zij voeren strijd.

Zoekwoorden:

[benauwdheid](#) [3]

laster [4]

vreemdelingschap [5]

Bron-URL: <http://nieuwoudlied.nl/liederen/psalm-120>

Links

[1] <http://www.biblegateway.com/bible?version=ESV&passage=Psalms+120:0>

[2] <http://nieuwoudlied.nl/themas/vreemdelingschap>

[3] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/benauwdheid>

[4] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/laster>

[5] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/vreemdelingschap>