



Gepubliceerd op *nieuwoudlied.nl* (<http://nieuwoudlied.nl>)

[Home](#) > Zegenlied

Zegenlied

Melodie:

Psalm 89

Auteur van de tekst:

Anton Langeler

Bijbelversen:

Proverbs 5:18 (ESV) [Read...](#) [1]

Thema's:

[Zegen](#) [2]

[Prediker](#) [3]

Tekst:

Prediker 5:18

Wanneer een mens geniet van alles wat hij heeft,
Wanneer hij zich verheugd, de dagen dat hij leeft,
Is dat een Godsgeschenk, een glimlach uit de hoge.
Zijn schuren rijk gevuld, zijn schapen op het droge.
Bij al zijn hard gezwoeg, aan Adams lot verbonden,
Is hij door God gezien, gezegend en gezonden.

Toelichting

Dit lied gaat over zegen en gezegend zijn.

Ik wilde een lied in 1 couplet, compact, vrij ?rijk? van inhoud, zoals de zegen uit Numeri 6.

De eerste tweeënhalve regel zijn vrijwel rechtstreeks Pred. 5:18

R3: ?Glimlach uit de hoge? : ??de Here doe zijn aangezicht over u lichten ??

R4: Schuren en Schapen : behalve dat ze in het nederlands mooi allitereren, zijn het vertrouwde Joodse/Bijbelse beelden; dat met die schapen is vervolgens in het nederlands ook nog weer een spreekwoord dat alles met zegen te maken heeft

Zoekwoorden:

[Zege](#) [4]

[Zegenlied](#) [5]

Bron-URL: <http://nieuwoudlied.nl/liederen/zegenlied>

Links

[1] <http://www.biblegateway.com/bible?version=ESV&passage=Proverbs+5:18>

[2] <http://nieuwoudlied.nl/themas/zegen>

[3] <http://nieuwoudlied.nl/themas/prediker>

[4] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/zege>

[5] <http://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/zegenlied>