



Gepubliceerd op *nieuwoudlied.nl* (<https://nieuwoudlied.nl>)

[Home](#) > De Tien Woorden en het éne Woord

De Tien Woorden en het éne Woord

Melodie:

Ps 140 / De Tien Geboden

Auteur van de tekst:

R. Kamermans

Thema's:

[geboden](#) ^[1]

[Wet](#) ^[2]

[Liefde](#) ^[3]

Tekst:

God gaf Zijn volk de Tien Geboden:

Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.

Geloof naast Mij geen vreemde goden.

Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.

Je zult niet vals bij Mijn NAAM zweren.

Op sabbat is je werk gereed.

Vader en moeder zul je eren.

Zó doende leef je lang en breed.

Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.

Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.

Je zult je hart geen zonde toestaan.

Hoor Mijn geboden metterdaad!

Liefde is Jezus' Ja en Amen

op al wat God gesproken heeft.

Wet en Profeten vat Hij samen:

Gelukkig wie uit liefde leeft.

Zoekwoorden:

[geboden](#) ^[4]

[wet](#) ^[5]

[liefde](#) ^[6]

Bron-URL: <https://nieuwoudlied.nl/liederen/de-tien-woorden-en-het-%C3%A9ne-woord>

Links

[1] <https://nieuwoudlied.nl/themas/geboden>

- [2] <https://nieuwoudlied.nl/themas/wet>
- [3] <https://nieuwoudlied.nl/thema/liefde>
- [4] <https://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/geboden>
- [5] <https://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/wet>
- [6] <https://nieuwoudlied.nl/zoekwoorden/liefde>