



Gepubliceerd op nieuwoudlied.nl (<https://nieuwoudlied.nl>)

[Home](#) > Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26)

Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11:25-26)

Melodie:

Psalm 81

Auteur van de tekst:

Klaas van Hoek

Bijbelversen:

John 11:25 - 26:0 (ESV) [Read...](#) [1]

Thema's:

[opstanding](#) [2]

[dood](#) [3]

[leven](#) [4]

[Pasen](#) [5]

Tekst:

bij Johannes 11 : 1-44, m.n. 25-26

Christus zoekt de eer / van zijn God en Vader.

Drukt de dood ons neer, / weet dat Hij er is;
in de duisternis / brengt Hij leven nader.

Christus zegt: ?Ik ben / opstanding en leven.

Wie gelooft in Mij, / lééft, al gaat hij dood,
ziet het morgenrood / zoals staat geschreven.?

Christus, Zoon van God, / naar ons toe gekomen:

bij U is ons lot / veilig en gewis,
uw verrijzenis / maakt ons eens volkomen.

Christus roept met kracht / Lazarus tevoorschijn.

Zo zal eens zijn macht / ons doen opstaan, blij;
Pasen maakt dat wij / léven voor Gods aanschijn.

Klaas van Hoek

2016

Geïnspireerd door A.F. Troost, Zingend gezegend,

Gezang 137, ?Christus, levensbrood?

Bron-URL: <https://nieuwoudlied.nl/liederen/ik-ben-de-opstanding-en-het-leven-joh-1125-26>

Links

- [1] <http://www.biblegateway.com/bible?version=ESV&passage=John+11:25 - 26:0>
- [2] <https://nieuwoudlied.nl/themas/opstanding>
- [3] <https://nieuwoudlied.nl/themas/dood>
- [4] <https://nieuwoudlied.nl/themas/leven>
- [5] <https://nieuwoudlied.nl/themas/pasen>